

Hayal

OTOBÜSÜ

Vali Ünal Erkan İlkokulu Dijital Çocuk Dergisi
SAYI: 5 **KASIM 2021**



BAŞLANGIÇ...

Değerli okurlarımız,

Dergimizin beşinci sayısı ile yeniden sizlerle. Bu sayımızda yine eğlenmeye, öğrenmeye, bilime, farklı etkinliklere doyamayacak; hayaller dünyasına kısa bir yolculuk yapacak; öğrencilerimizin kalemlerinden şiirler okuyacak; onların hayal dünyalarında gezinmenin fırsatını yakalayacaksınız.

Dergimizin bu sayısında aynı zamanda öğrencilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerine olan sevgilerini yansıttıkları şiir ve resimlerine yer verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı gün olan 24 Kasım, ülkemizde her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bizler de bu vesileyle kendini öğretmenlik mesleğine adanmış, her yeni tohumu can suyu olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor; hepinize keyifli okumalar diliyoruz.

İlknur Yurtsev ÜSTÜN
Dergi Editörü

**"Ben yaşamının nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum. Durmadan aynı şeyleri yapmak, yaşlanana kadar başka bir şey yapmamak yaşamak olamaz. Dünyada yaşamının anlamı bundan fazla olmalı."
-Küçük Kara Balık-**



VALİ ÜNAL ERKAN
İLKOKULU
Dijital Çocuk Dergisi
Yıl : 1 Sayı : 5
KASIM 2021

Editör :
İlknur Yurtsev ÜSTÜN

Grafik Tasarım:
Tahsin KOYUNCU

İçerik Hazırlama Ekibi:
Derya KANAT
Fatma Nur BİLİR
Remzi ERDEM

Eser-Yazı İnceleme Komisyonu:
Emine SEVEN
Hatice ÇİRKİN
Birgül DEMİREL
Özge BAŞLI

İLETİŞİM:
Şeyh Şamil Mah. Barış Cad. No:37/A
Bağlar/Diyarbakır
0412 234 52 53
E-mail: 745649@meb.k12.tr

GÜLELİM EĞLENELİM



Düşünen Hindi

Küçük bir papağanın on beş altına satıldığını gören Nasreddin Hoca, bir koşuda evine gidip kümesteki hindisini tutmuş. Apar topar pazara getirip başlamış bağırma:

- Satılık hindi satılık hindi. Yirmi altına satılık hindi!

Pazardakiler şaşırmış:

- Yahu hocam, bir hindi hiç yirmi altın eder mi, nerde görülmüş böyle şey, demişler. Hoca:

- Ne olmuş. Demin bir kuşu on beş altına sattılar, demiş.

- Ama o bir papağandı, papağanlar insan gibi konuşur, demişler. Hoca: "Olsun" demiş.

- O konuşuyorsa bu da düşünüyor.



Kedi Nerden Bilsin...

Adamın biri kendini fare zannettiği için akıl hastanesine düşmüş. Tedavisi bittikten sonra doktor sormuş:

- Şimdi sen bir fare misin yoksa insan mı?

Deli:

- Fare olur mu doktor bey ben bir insanım.

Doktor:

- O zaman artık gidebilirsin, iyileştin artık.

Deli kapıdan çıkmış ve "İmdaaaaaat!" diye bağırarak tekrar içeri girmiş.

Doktor "Ne oldu?" demiş. Deli:

- Bir kedi gördüm de ondan korktum.

Doktor:

- Sen hani artık kendini bir fare zannetmiyordun...

Deli:

- Ben fare olmadığımı biliyorum da kedi nerden bilsin.

Ben Uyuyorum !

Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış. Gece yarısı arkadaşı sormuş:



- Hocam, uyudunuz mu?

- Buyurun bir şey mi var?

- Biraz borç para isteyeyim demiştim.

Nasreddin Hoca derhal horlamaya başlayıp: "Ben uyuyorum." demiş.

Başkasının Pantolonu

Öğretmen çocuğa sormuş:

- Elini pantolonun sağ cebine attın ve bir 200 lira çıkarttın, sol cebinden de 100 lira çıktı. Senin şimdi kaç paran var?

Öğretmen, çocuğun "300 liram var." cevabını vermesini beklerken

Çocuk cevap vermiş:

- Herhalde üzerimde başka birinin pantolonu var!





BU BENİM ÜLKEM



Hayallerimiz yere göğe sığmıyor. Hayal durağında öğrencilerimiz, bulutların üstünde sadece çocukların yaşadığı bir ülke hayal ettiler ve hayallerindeki ülkeyi bizlerle paylaştılar.

3-P Sınıfından Muhammed BELDEK, hayalindeki ülkeyi şöyle anlatmış;



SEVİNÇ ÜLKESİ

Bulutların üstündeyim.
Tek başıma şatomu kurdum.
Sevinçli ülkemdeyim...

Bilir misiniz çocuklar?
Bulut parçalarıyla oynamak,
Salıncakta sallanmak
Çok heyecan verici ve güzel.

Bulutlar pamuk gibi,
Sadece çocuklar ülkesi
Mis gibi cennet kokar.
Sevinçli ülkemdeyim.

Muhammed BELDEK,

3-P Sınıfı

3-K Sınıfından Umutcan DEMİR, hayalindeki ülkenin resmini paylaşmış;



3-P Sınıfından Semanur BARUT, hayalindeki ülkeyi şöyle anlatmış;**BULUTLAR ÜZERİNDEKİ ÜLKEM**

Bulutların üstünde olsaydım nasıl bir ülke kurardım? Öncelikle bulutların üstünde olsaydım oyun oynardım, keyfini çıkarırdım. Sonra da ülkemi bir lunapark yapardım. Salıncak, kaydırak, tahterevalli, dönen dolap, atlı karınca, çarpışan arabalar... Bütün çocukların mutlu olacağı ve eğlenebileceği bir yapardım. Dilerim bu hayalimi ileride gerçekleştirebilirim.

Semanur BARUT, 3-P Sınıfı

3-K Sınıfından Aysima SÜRER, hayalindeki ülkeyi şöyle anlatmış;**BENİM ÜLKEM**

Bulutların üzerinde yalnızca çocukların yaşadığı ülkede; Çikolatadan şelaleler, şekerden evler, uçan arabalar, oyun parkları, palyaçolar ve her şeyin rengarenk olmasını isterim.

Aysima SÜRER,
3-K Sınıfı

**3-P Sınıfından Zehra Mina TAYLAN, hayali ülkesini resimle anlatmış;**

Zehra Mina TAYLAN, 3-P Sınıfı

3-K Sınıfından Kumsal Evrim DEMİROĞLU, hayalini şöyle anlatmış:**ŞEKERDEN DÜNYAM**

Benim öyle bir dünyam var ki, bulutların üzerinde bir sürü çocukların olduğu neşeli ve eğlenceli bir yer. Bulutlar ise istediğimiz zaman pamuk şeker gibi yediğimiz, yatak gibi üzerinde yattığımız bir görev üstleniyordu.

Burada oyun saatleri hiç geçmiyor. istediğimiz zaman oyun oynayabiliyorduk. Ve burayı güzel yapan en iyi şey; istediğimiz zaman şekerden yağmur yağdırıp istediğimiz kadar şeker yemek, şekerden sonra da koşup oynayıp eğlenabiliyorduk. Ve gün sonunda yorulduğumuz zaman kendimizi pamuk şekerden yataklarımıza atıyorduk.

Kumsal Evrim DEMİROĞLU, 3-K Sınıfı

3-K Sınıfından Nursima SÜRER, hayalindeki ülkeyi şöyle anlatmış:**BENİM ÜLKEM**

Bulutların üzerinde yalnızca çocukların yaşadığı bir ülke kursaydım, bu ülkede; kocaman lunapark, çilekli süt havuzları, rengarenk meyveler, sevimli hayvanlar ve rengarenk- güzel kokulu çiçekler olurdu.



Nursima SÜRER, 3-K Sınıfı

3-D Sınıfından Seyran Zeynep BUĞDAYCI, hayalini resimle anlatmış:

3-P Sınıfından Hamza KURT, hayalini şöyle anlatıyor:

BİZİM DÜNYAMIZ

Bulutların üzerinde biz çocuklar için bir dünya olsaydı şırıl şırıl akan dereler, dağlardan akan şelaleler olsun isterdim. Mis kokulu çiçekler, her çeşit ağaç, kuş ve hayvanlar olsun. Yeşil çimenler üzerinde koşup oynardık. Rengarenk uçurtmalar uçurup rüzgarla dans ederdik. Hep mutlu ve sevgi içinde yaşardık.

Hamza KURT, 3-P Sınıfı



3-A Sınıfından Hüseyin Taha TAŞ, hayalini şöyle anlatıyor:

BENİM HİKAYEM

Bulutların üzerinde arkadaşlarımla birlikte aşağıdaki manzarayı izlerdim. Bulutların üzerinde bir ülke kurardım ve bir evimin olmasını, orda bir ailemin olmasını isterdim. Gökkuşağında en sevdiğin renklerde kaydım ve gökkuşağı seven çocuklara gökkuşağını gösterirdim. Bulutlar gezdikçe ben de onlarla birlikte gezerdim ve çok eğlenirdim. Bulutların üzerindeki bakkaldan abur cubur, çikolata, çitöz ve daha bir çok şeyi bulutların üzerinden aşağıya atardım ve çocukları eğlendirirdim. Aşağıdaki arabaları izlerdim. Gölleri, denizleri ve nehirleri izlerdim. Uçakları yakından görürdüm. İstanbul'daki Kız Kulesi'ni izlerdim.

Hüseyin Taha TAŞ, 3-A Sınıfı

3-A Sınıfından Halil ELİBOL, hayalini şöyle anlatıyor:

BİR ÜLKEM OLSAYDI

Benim bir ülkem olsaydı;
Ülkemin Güneş'i olurdu, Ay olurdu, yıldızlar olurdu. Ülkemin dağları olurdu. Ormanları olurdu, akarsuları olurdu. Binaları olurdu. Parkları olurdu. Ülkemin çok güzel oyunları olurdu. Çocuklar o oyunları sevinçle oynarlardı. Ülkemin çocukları olurdu. Hayvanları olurdu.

Halil ELİBOL, 3-A Sınıfı





SAYGIYLA ANIYORUZ

Kurtuluş Savaşımızın lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 93. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz.



10 KASIM
09:04:55
Burda Dursaydı zaman...
Çok Özgürlük, Çınam Atatürk...
SAYGIYLA ANIYORUZ

Damla GERCİN, 3-J



SAYGIYLA ANIYORUZ



Muhammed YAZICI, 3-J



Mehmet YAŞAR, 3-J



Fatmanur KABAMAKLI, 3-J



Muhammed OKUR, 3-J

FARELİ KÖYÜN KAVALCISI

Bir zamanlar güzel mi güzel ülkelerin birinde bir köy varmış. Bu köyde yaşayan halk oldukça mutluymuş. Gel gelelim bir gün bu mutlu köyü fareler basmış. Fareler köyün tüm evlerine dolmuşlar. Önlerine ne geliyorsa yemeğe başlamışlar. Köylüler ise bu durumda ne yapacaklarını bilememişler. Çare olarak köyün muhtarından yardım istemişler. Köylüler:

- "Muhtar efendi, köyümüzü fareler bastı lütfen bize yardım et." demişler. Muhtar köylüleri dinlemiş ama bir şey yapamamış. Bu olaydan sonra köyün ismi değişmiş. Köyün yeni ismi fareli köy olmuş. Köydeki çocuklar da bu durumdan sıkılmışlar. Artık farelerin köyden gitmesini istiyorlarmış.

Gel zaman git zaman bir gün bu köye bir çalgıcı gelmiş. Çalgıcı durumu anlamış ve bu durumu çözebileceğini söylemek için köyün muhtarına gitmiş. Çalgıcı, köyün muhtarına:



- "Ben bu köyü bir kese altın karşılığında farelerden temizleyebilirim." demiş. Köy halkı çalgıcının bu sözüne olumlu bakmış. Farelerden kurtulmak için can atan köylü aralarında bir kese altını toplayıp muhtara teslim etmişler. Çalgıcı kavalını çalmaya başlamış. Kavalın çıkan ses köydeki bütün fareleri adeta büyülemiş. Bütün fareler

çalgıcının etrafına toplanmışlar. Çalgıcı dereye doğru kavalını çala çala yürümüş. Çalgıcı yürüdükçe fareler peşinden gidiyormuş. Çalgıcı dikkatli bir şekilde karşıya geçmiş ama dereye çok su olduğu için fareler bu suya karşı koyamamış. Farelerin hepsi suda boğularak ölmüşler. Bu başarısıyla gurur duyan çalgıcı bir an evvel köye dönmüş. Çalgıcı bir yandan da altınları alıp şehre dönmenin ve orada bir iş kurmanın planlarını yapıyormuş. Çalgıcı muhtarın yanına gelmiş:

- "Altınlarımı istiyorum." demiş. Fakat muhtar çalgıcıya altınları vermek istemiyormuş. Kendisine oyun oynandığını anlayan çalgıcı altınları vermeyen muhtara çok sinirlenmiş. Çalgıcı muhtardan ve köylüden intikam almak için tekrar kavalını çalmaya başlamış. Çalgıcının kavalını duyan köydeki çocuklar çalgıcının peşinden gitmeye başlamışlar. Tüm çocuklar çalgıcının peşinden gittiği için köyde çocuk kalmamış.

Çocukların anneleri ve babaları bu duruma çok üzölmüşler. Bir çare aramaya başlamışlar. Yine muhtarın yanına gitmekte bulmuşlar çareyi. Köylüler muhtara:

-"Çocuklarımızı götüren çalgıcıya altınlarını vermeliydin muhtar efendi!" demişler. Çalgıcının altınlarını vermeyen muhtardan hesap sormuşlar. Muhtara ne kadar yanlış yaptığını söylemişler. Bu sırada ise çalgıcı ormana varmış. Çocuklar da çalgıcının peşinden ormana gelmişler.



Kızgın çalgıcı muhtardan altınlarını tekrar istemeyi düşünmüş ve muhtarın yanına gitmek için harekete geçmiş. Muhtara doğru giden çalgıcı birden durmuş. Kavalını almadığını fark etmiş. Kavalını ormanda unutan çalgıcı ne yapacağını bilememiş. Çocuklardan biri çalgıcının sihirli kavalını ormanda unuttuğunu fark etmiş ve kavalı eline alarak çalmaya başlamış.

Diğer çocuklar, bu çocuğun etrafına toplanmışlar. Kavalı bulan bu çocuk diğer çocukları da arkasına alarak köye doğru yürümeye başlamış. Anneleri babaları bir kalabalığın onlara doğru geldiğini görmüş. Bir bakmışlar ki çocukları onlara doğru geliyor. Çocukların onlara doğru geldiğini gören anneler ve babalar bu duruma çok mutlu olmuşlar. Çocuklarına sarılmışlar. Muhtar yaptığı haksızlığı anlamış. Çalgıcıya altınları geri vermiş. Altınlarını alan çalgıcı çok mutlu olmuş. Hep hayalini kurduğu işi gerçekleştirmek için köyden şehre gitmiş. Herkes rahat bir nefes almış.

***Masal ve görseller, <https://www.masallaroku.com/fareli-koyun-kavalcisi-2/> adresinden düzenlenerek alıntılanmıştır.



SAĞLIK İÇİN BALIK YE!

Protein bakımından zengin olan balığı kış mevsiminde bol bol tüketmek sağlığımız için oldukça yararlıdır. Balık eti, bol miktarda A,D,K ve B grubu vitaminlerini

içermektedir. Ayrıca balık iyot, fosfor, kalsiyum, çinko, bakır, selenyum gibi vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. Bunların dışında balıkta bol miktarda Omega-3 yağ asitleri bulunmaktadır. Omega-3 yağ asitleri büyüme evresindeki çocukların öğrenme yeteneğini geliştirir. Aynı zamanda bu yağ asitleri bağışıklığımızı güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar.

Fatma Nur BİLİR
3-J Sınıf Öğretmeni

Öğrencilerimizden Gelenler:



Elif KARAHAN, 3-J

Sağlık için balık ye



BALIKLAR
Ben bir balığım,
Sağlık dostuyumdur.
Ben soğuk suda yaşarım,
Çünkü ben bir balık.

Herkesi çok severim,
Herkes de beni...
Ben çok lezzetliyimdir,
Çünkü ben bir balık.

Semanur YATIR, 3-J



Öğrencilerimizden Gelenler:



Eyüp GÜLERYÜZ, 3-J



Muhammed OKUR, 3-J



Mert BUDAK, 3-J



Muhammed YAZICI, 3-J



ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN



Öğrencilerimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadılar. Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kendi öğretmenlerine şiirler yazdılar, resimler yaptılar ve bunları bizlerle paylaştılar.



CANIM ÖĞRETMENİM

Öğretmenim canım benim,
Bana harfleri öğrettin.
Ne zaman kafamda soru işareti olsa,
Bana yol gösterdin.

Öğretmenim canım benim,
Seni hep çok sevdim.
Yanımda olduğun her zaman,
Kendimi güvende hissederim.

Öğretmenim canım benim,
24 Kasım senin için.
Her zaman kalbimdesin,
Ben seni hep çok sevdim.

EYLÜL AKKUŞ, 3-K

ÖĞRETMENİM

Benim güzel öğretmenim,
Sen bana her şey öğrettin.
Sayende her şey öğrendik,
Sen bize iyi davrandın.

İyi ki varsın öğretmenim,
Seni çok seviyoruz.
Herkesten en iyi öğretmensin,
Sen çok iyi bilirsin.

JİNDA NERCİZ, 3-Ö



BENİM CANIM ÖĞRETMENİM

Seni çok seviyorum.
Senin hakkın ödenmez,
Ben seninle okulu sevdim.
Benim canım öğretmenim.

Açtın kollarını bana,
Canımsın öğretmenim.
Sabırla öğrettin her şeyi,
Benim canım öğretmenim.

HÜSEYİN TAHA TAŞ, 3-A

ÖĞRETMENİM

İlknur öğretmenim,
Layıksın sen en iyilerine.
Kokun çiçekler gibi
Nur yüzlü öğretmenim.
Uğur böceğim benim.
Rüyalar kadar güzel
Canım öğretmenim.

ARAFAT FURKAN KURT, 3-K



MERYEM TATLI, 3-Ö

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Öğretmenler her bir öğrenci için ayrı değere sahiptir. Öğretmenin önemini ve değerini bilmek, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki sevgi ile saygı öğretmenler gününde dile getirilir. Okullarda tören yapılır. Öğretmenin bizim üzerimizde emeği var. Bir kez daha öğretmenime duyduğum sevgiyi anımsayarak öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki var, iyi ki o benim öğretmenim. Onu ne kadar sevdiğimi dile getirdim.

Zeynep AĞAR / 3-P Sınıfı



Muhammed BELDEK, 3-P



Semanur BARUT, 3-P



Derin Avesta UÇAR, 3-P



Hamza KURT, 3-P



ŞİİRLERİMİZ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Siz dünyada eşi olmayan,
En güzel çiçeksiniz.
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin,
Canım öğretmenim.

Yarınlarınız mutluluk
Ve sevinçle dolsun.
Hayal ettiğiniz ne varsa
Gerçek olsun.
Benim minicik öğretmenim.

İyi ki varsın
Canım öğretmenim,
Seni çok seviyorum.
İREM ARTEN 3-K

CANIM ÖĞRETMENİM

Sizi çok seviyorum,
İyi ki varsınız
Güler yüzlü öğretmenim.

Bana okumayı yazmayı
Sen öğrettin
Canım öğretmenim.

Size sevgim, saygım sonsuz.
İyi kalpli
Benim canım öğretmenim.

Sizin gibi öğretmenim
Olduğu için çok şanslıyım.
Benim canım öğretmenim.
AYLİN OSANÇ, 3-K

İLKNUR ÖĞRETMENİM

Sen bir ışıksın
Bizleri aydınlatan.
Doğruyu, güzeli,
Bizlere öğreten.

Sen bir gülsün,
Güzel gülen
Öğretmenimsin.
Sevgiyi öğreten,
Bizi sevensin.

Her güzel şeyi,
Senden öğrendim.
İlk öğretmenim,
İlknur öğretmenim.
MELEK E. GÜNGÜR, 3-K

CANIM ÖĞRETMENİM

Canım öğretmenim,
Sizi çok seviyorum.
Siz bana okumayı yazmayı,
Eğitimin ne güzel
Olduğunu öğrettiniz.
Siz olmasaydınız
Ben öğrenmekte zorlanırdım.
Canım öğretmenim,
Sizinle olmaktan
Her zaman
mutluluk duyarım.
İyi ki varsınız,
İyi ki benim
Öğretmenimsiniz.

**KUMSAL EVRİM
DEMİROĞLU, 3-K**

ŞİİRLERİMİZ

ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
Seni çok seviyorum.
Güler yüzlü öğretmenim,
Kalemimi tutamazken,
Kitabımı açamazken,
Senin sayende
Hem yazıyorum hem okuyorum.
Sen öğrettin öğretmenim.
Biz de pek çok emeğin var,
Öğretmenler günün kutlu olsun.

BİLAL TAŞ, 3-A

ÖĞRETMENİM

Canım öğretmenim.
Siz bize hem anne
Hem baba oldunuz,
Okuma ve yazmayı öğrettiniz,
Doğru yolu gösterdiniz.
Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi gösterdiniz.
Canım öğretmenim,
Ben sizi çok seviyorum.

BETÜL ALMAS, 3-A

ÖĞRETMENİM

Benim canım
Güzel öğretmenim.
Sen bana yazmayı
Okumayı öğrettin.

Sen dünyadaki
En iyi öğretmensin.
Canım öğretmenim
Seni seviyorum.

TUANA KALIR, 3-K

ÖĞRETMENİM

Hepimiz seni çok seviyoruz.
Siz bize alfabeyi öğrettiniz.
Sizin sayenizde okumayı öğrendik.
Doğru yolu gösterdiniz.
Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi gösterdiniz.
Canım öğretmenim
Ben sizi çok seviyorum.

SÜMEYRA GÖKSUN, 3-A

BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM

Bir çiçektir öğretmenim,
Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim,
Her zaman onun yolunda nöbetteyim.

Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim,
Öğretmenim, canım öğretmenim,
Seninle birlikte var oldu her şeyim.

Ben, sen olmadan neredeyse bir hiçim,
Senin öğrettiklerin ile neşeliyim,
Öğretmenim, canım öğretmenim.

NUMAN PASİN, 3-Ö Sınıfı



RESFEBE



Aşağıda verilen ipuçlarından faydalanarak anlatılmak istenen kelimeleri bulmalıyız. Haydi bu kelimeleri birlikte bulalım.



.....

.....

.....



.....

.....

.....



.....

.....

.....



.....

.....

.....



.....

.....

.....



.....

.....

.....

*Not: Resfebe cevapları 19. sayfada yer almaktadır.

SUDOKU

Sudoku oyununu daha önce öğrenmiştik. Amacımız 1'den 4'e kadar olan sayıları, verilen büyük kareye, yatay ve dikey olarak yerleştirmek. Aynı zamanda Küçük karelere de yine 1'den 4'e kadar olan sayıları yerleştiriyoruz. Hadi başlayalım.

			2
2	4		3
	1		

1		3	
3		2	
		4	

2	1		4
	3		
			2

1		3	
4	3	1	
2			

7 FARKI BUL

Aşağıda birbirine benzer olduğunu düşündüğümüz iki görsel verilmiştir. Ancak bu görseller birbirleriyle tamamen aynı değil. İki görsel arasında tam olarak 7 fark bulunmaktadır. Şimdi birbirine benzeyen bu görseller arasındaki 7 farkı bulalım.



- SODUKU CEVAPLARI -

1	3	4	2
2	4	1	3
4	2	3	1
3	1	2	4

1	2	3	4
3	4	2	1
2	1	4	3
4	3	1	2

2	1	3	4
4	3	2	1
1	2	4	3
3	4	1	2

3	4	2	1
1	2	3	4
4	3	1	2
2	1	4	3

- ÜÇ BİLMECE -

- 1- Bir kamyonu kim tek eliyle durdurabilir? (Trafik Polisi)
- 2- Şekere benzer tadı yok, gökte gezer kanadı yok. (Kar)
- 3- O odanın içinde, oda onun içinde. (Ayna)

- RESFEBE CEVAPLARI -

- 1- KARTON 2- BACAK 3- FAYTON 4- YARIŞ 5- FESLEĞEN 6- MELEK
 7- KAYKAY 8- KASATURA 9- ÇATKAPI 10- EV ÖDEVİ 11- ŞELELE 12- BAĞLAMA
 13- BONFİLE 14- SEPET 15- KUŞ DİLİ 16- UÇAN DAİRE 17- ŞAHİT 18- BAYRAK



Bir sonraki sayımızda görüşmek
üzere.
SEYGI İLE KALIN..

